

Groetjes uit Rusland!



Hoi!
Wij zijn Margo en Paolo.



Ga je met ons mee naar Rusland?



Rusland is het grootste land ter wereld! Het is zó groot dat het in twee werelddelen ligt: Europa en Azië. Het nationale dier van Rusland is de bruine beer.



Dit is de Basiliuskathedraal, een van de bekendste plekken in Rusland. Veel Russen zijn lid van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Zij zijn christenen. Dat betekent dat ze net als wij in Jezus Christus geloven!



De eerste dag van het schooljaar heet in Rusland Kennisdag. Kinderen zingen dan, dansen en geven hun juf of meester bloemen.



Soep is in Rusland heel populair! Dit jongetje eet *sjtsji*, een soep van wittekoel.



Het Russische alfabet bestaat uit cyrillische tekens. Hier zie je een bord op een Russische kerk en een boek-van-mormon in het Russisch.



Vorig jaar kondigde president Nelson aan dat er in Rusland een tempel zal worden gebouwd. De Russische leden van de kerk waren heel blij! Het wordt de eerste tempel in dat enorme land.

Leuk dat je Rusland met ons hebt verkend. Tot de volgende keer!



Dit zijn een paar van onze vrienden uit Rusland!



Ik geef in de kerk graag mijn getuigenis. Ik lees ook graag in de Schriften. Ik hou van de tempel en kan niet wachten om erheen te gaan.

Eva (8)



Jezus houdt van mij en ik hou van Hem. Ik praat op school over Hem. En mijn vriendjes kennen Hem ook. Ik zing graag jeugdwerkliedjes voor mijn vriendjes.

Efim (7)

Kom jij uit Rusland? Schrijf ons dan! We willen graag iets van je horen.