

Hej  
fra Den  
Demokratiske  
Republik  
Congo.



**DR Congo**  
ligger i det centrale  
Afrika. Der bor  
ca. 80 millioner  
indbyggere.



En stor del af DR Congo er dækket af regnskov. Her lever en hel masse interessante dyr som elefanter, gorillaer og næsehorn. Dette dyr kaldes en okapi.

DR Congo er kendt for sin traditionelle smukke kunst, heriblandt træstatuer, flettede kurve og masker.



Hej, vi  
hedder Margo  
og Paolo!



Vi besøger  
Den Demokratiske  
Republik Congo,  
eller DR Congo.



I DR Congo taler de fleste fransk i kirken. Det er landets officielle sprog. Men der tales næsten 250 andre sprog i DR Congo!



Missionærer fra Kirken begyndte at undervise folk i DR Congo i 1986. Nu tilhører næsten 60.000 mennesker Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.



I år fik DR Congo sit første tempel! Kirkens medlemmer der er begejstrede for at have et tempel i deres land.

Tak, fordi I udforskede  
DR Congo med os. Vi ses  
næste gang!

### Mød nogle af vores venner fra DR Congo!



»En søndag var der soldater over alt, og mine forældre sagde, at det ville være svært at komme i kirke. Jeg sagde til mine forældre, at vi i det mindste skulle tage til nadvermødet. Sammen udviste vi tro og tog i kirke for at ære Herrens dag.«

**Prodi K. er 7 år og fra Kinshasa i Den Demokratiske Republik Congo**



»Jeg elsker at hjælpe andre. En dag i min klasse var et barn trist i frikvarteret, fordi han ikke havde noget at spise. Jeg gik hen til ham og delte det, jeg havde med.«

**Célia Tshidibi K. er 5 år og fra Kinshasa i Den Demokratiske Republik Congo**

**Er I fra DR Congo? Så skriv til os!  
Vi vil mægtigt gerne høre fra jer!  
Se side LL24**

ILLUSTRATION: KATIE MCDONNELL

