



Brooklyn P. (9), Utah (VS)

Vorig jaar koos ik in de bibliotheek een boek over een meisje dat een blog startte. Ik dacht dat het een leuk boek zou zijn omdat het hoofdpersonage even oud als ik was, en omdat mijn mama blogger is. Ik dacht dat ik me in haar situatie zou kunnen inleven.

Maar na een paar bladzijden was het meisje al aan het vloeken. Ik voelde me er niet goed bij. Maar ik bleef lezen en hoopte dat het niet nóg eens zou gebeuren. Een paar bladzijden verder deed ze het weer.

Ik vertelde mama wat ik had gevonden. Ik wist niet of ik moest blijven lezen. Mama zei dat ik zelf mocht kiezen. Maar ze was met me eens dat het waarschijnlijk niet goed was om te blijven lezen als het meisje slechte

dingen zei. Mama zei dat het vooral niet goed was als het meisje met de naam van de Heer vloekte.

Ik wilde uitzoeken of er nog meer vloeken in het boek stonden en bladerde het door. Ik ontdekte dat dit meisje de hele tijd met de naam van de Heer vloekte. Ik besloot het boek naar de bibliotheek terug te brengen.

Wat was het jammer dat de schrijver van het boek met de naam van de Heer vloekte. Maar toen ik het boek had teruggebracht, was ik blij omdat ik de juiste keuze had gemaakt. Ik wist dat ik me aan 'Mijn evangelie-normen' in het boekje *Geloof in God* hield. Daarin staat: 'Ik lees en kijk alleen naar dingen die goed zijn in de ogen van mijn hemelse Vader.' Ik weet dat we de naam van onze hemelse Vader en van Jezus eerbiedig moeten gebruiken. ●

Blijf ik lezen?

