



## Het Licht van de wereld



**President  
Henry B. Eyring**  
Tweede raadgever in  
het Eerste Presidium

Licht is een van de mooiste symbolen van de geboorte van Jezus Christus. Jezus bracht licht in een donkere wereld.

Profeten hadden gezegd dat licht een teken van de geboorte van de Heiland zou zijn. Jaren voor de geboorte van Jezus profeteerde Samuel de Lamaniëet:

‘Er zullen grote lichten aan de hemel zijn, zodat er in de nacht voor zijn komst geen duisternis zal zijn, zodat het de mensen zal toeschijnen dat het dag is.

‘En zie, er zal een nieuwe ster verrijzen,

zoals u er nog nooit een hebt gezien; en ook dat zal u tot teken zijn’ (Helaman 14:3, 5).

Die ster leidde de wijzen naar Jezus, zodat ze hem konden aanbidden. Ze gaven Hem kostbare geschenken: goud, wierook en mirre.

Ik getuig dat Jezus de levende Christus is. We kunnen aan Hem denken en, net zoals Hij, met heel ons hart van andere mensen houden. Dat is de geest van Kerstmis. Dat is de geest van oprecht dagelijks geluk. ●

*Uit de kerstdevotional met het Eerste Presidium van 2011.*