

Groetjes uit Colombia!



Hoi! Wij zijn Margo en Paolo.

Ga je met ons mee naar Colombia?



Colombia ligt in Zuid-Amerika. De mensen spreken er Spaans en er zijn ongeveer 49 miljoen inwoners, onder wie tweehonderduizend leden van de kerk.



Colombia heeft een tropisch klimaat met veel verschillende planten en dieren. Er leven zelfs meer verschillende vogels dan waar ook ter wereld! Veel van die vogels, zoals deze veelkleurige tangare, zijn alleen in Colombia te vinden.



Dit meisje eet een *arepa*, een lekker broodje van maïsmeel. Colombianen eten het vaak met kaas en vlees.



Eén jaar geleden werd de Barranquillatempel ingewijd.



Dit is een foto van de nieuwe tempel. Er staat ook een tempel in Bogotá, de hoofdstad van Colombia.



Dit zijn een paar Colombiaanse vrienden van ons!



'Ik ben dankbaar en blij dat ik het evangelie heb. Ik weet dat Jezus Christus leeft en dat Hij van ons houdt. Ik weet ook dat de profeet Joseph Smith deze kerk heeft hersteld. Ik ben dankbaar dat we een profeet hebben die ons leidt.'

Camila R. (10), Valle del Cauca (Colombia)



'Ik weet zeker dat onze hemelse Vader en Jezus Christus leven en van ons houden. Ze zijn aan Joseph Smith verschenen en hebben hem de opdracht gegeven om het Boek van Mormon te vertalen, zodat iedereen het kan lezen.'

Luis V. (12), Valle del Cauca (Colombia)



Leuk dat je samen met ons Colombia hebt bezocht. Tot volgend jaar!

Op 7 december wordt in Colombia *el Día de las Velitas* (de dag van de kaarsjes) gevierd. Er worden op straat dan overal kaarsjes aangestoken om de kersttijd in te luiden.



ILLUSTRATIES: KATIE MCDEE
FOTO'S VAN VOGEL: MEISJE DAT AREPA EET, EN JONGEN DIE KAARSJES AANSTEKT: GETTY IMAGES
FOTO VAN MEISJE VOOR BOGOTÁTEMPEL: FRANK AUGUSTO BORDA GARCIA

Kom jij uit Colombia? Schrijf ons dan! We willen graag iets van je horen.