



JEZUS CHRISTUS IS ...

DE HEILIGE VAN ISRAËL

DE SCHEPPER

DE HEILAND

HET LAM VAN GOD

DE ZOON VAN GOD

De eniggeboren Zoon

DE VERLOSSER

DE MESSIAS

DE GOEDE HERDER

'Zie, het pad voor de mens is smal, maar het ligt recht voor hem uit en de poortwachter is de **HEILIGE VAN ISRAËL**; en Hij heeft daar geen knecht in dienst gesteld' (2 Nephi 9:41).

'Hij zal Jezus Christus heten, de Zoon van God, de Vader van hemel en aarde, de **SCHEPPER** van alle dingen vanaf het begin' (Mosiah 3:8).

'Indien u gelooft in Christus en u laat dopen – eerst met water en dan met vuur en met de Heilige Geest – het voorbeeld volgend van onze **HEILAND** [...], dan zal het wel met u zijn op de dag van het oordeel' (Mormon 7:10).

'Het **LAM VAN GOD** [is] de Zoon van de eeuwige Vader en de Heiland van de wereld; en [...] alle mensen [moeten] tot Hem komen, of zij kunnen niet worden gered' (1 Nephi 13:40).

'Omdat Hij in het vlees woont, zal Hij de **ZOON VAN GOD** worden genoemd' (Mosiah 15:2).

'Eenieder die zich bekeert en zijn hart niet verstokt, [zal] aanspraak hebben op barmhartigheid door middel van mijn **ENIGGEBOREN ZOON**, tot vergeving van zijn zonden' (Alma 12:34).

'Ik [weet] dat je verlost bent dankzij de rechtvaardigheid van je **VERLOSSER**; want je hebt gezien dat Hij in de volheid des tijds komt om de mensen redding te brengen' (2 Nephi 2:3).

'[Lehi] getuigde dat de dingen die hij had gezien en gehoord, en ook de dingen die hij in het boek had gelezen, duidelijk op de komst van een **MESSIAS** wezen, en ook op de verlossing van de wereld' (1 Nephi 1:19).

'De **GOEDE HERDER** roept [u]; ja, en met zijn eigen naam roept Hij u, welke de naam van Christus is' (Alma 5:38).