

Ik leer in de kerk graag uit de Schriften. Maar hoe kan ik thuis studeren als mijn familie niet in de Schriften leest?
– *Op zoek in Salzburg*



Beste Op zoek,

Vergeet niet dat je zelf de Schriften kunt bestuderen, ook al doet je familie dat niet! Doe je best om te lezen, al is het elke dag maar een beetje. Je kunt bijvoorbeeld het lees-schema op de pagina's V12–V14 gebruiken. Op pagina V11 vind je meer ideeën.

Of je nu met anderen of alleen in de Schriften leest, de Heilige Geest zal bij je zijn.

Je staat er niet alleen voor!
de *Vriend*

PS: hier heb je een bladwijzer!
Knip hem uit en plak hem dicht.



'Als een kind van God meer over Hem en zijn geliefde Zoon wil weten, gaat er een bepaalde

KRACHT

stromen. Nergens worden die waarheden duidelijker en krachtiger onderwezen dan in het

BOEK VAN MORMON.'

President Russell M. Nelson, 'Hoe zou ons leven er zonder het Boek van Mormon uitzien?' algemene oktoberconferentie 2017.



MIJN FAVORIETE SCHRIFT-TEKSTEN
