

Hooistof en een zalving



Ouderling
Jack N. Gerard
van de Zeventig

'De Trooster [is] de Heilige Geest' (Johannes 14:26).

Toen ik jong was, had onze familie een boerderijtje met koeien en velden. Ik moest als jonge knaap hard werken.

Op een zomerdag werkten mijn broer en ik in het veld. Er stond een strakke wind die allemaal stof in de lucht blies. Ik had last van allergieën en het stof van het hooi maakte me soms ziek. Mijn ogen traanden. Ik kon maar moeilijk ademen. Mijn neus begon zelfs te bloeden omdat ik er zo hard aan wreef.

Toen mijn moeder me in het veld zag, zei ze dat ik naar binnen moest gaan. Ik moest gaan liggen en een vochtig doekje op mijn gezicht leggen. Enkele minuten later kwam ze terug met twee boeren. Hun overals waren bedekt met hooistof.

De boeren waren lid van onze wijk. Ze legden hun handen op mijn hoofd en gaven me een zalving. Mijn vader was geen lid van de kerk en had het priesterschap dus niet. Maar het gevoel dat ik had toen die fijne broeders me een zalving gaven, zal ik nooit vergeten. Het was een warm en rustig gevoel. En ik voelde me al wat beter.

Later besepte ik dat ik de Heilige Geest had gevoeld. We noemen de Heilige Geest soms ook Trooster. Maar in dit geval troostte Hij me niet alleen, Hij gaf me ook een goed gevoel. Door Hem voelde ik me vanbinnen en vanbuiten beter.

De Heilige Geest is een grote zegen. Let op het goede gevoel dat de Heilige Geest je geeft en probeer het altijd bij je te hebben. ●

Uit een interview door Eliza Broadbent

