

Plaatjes en praatjes



Toen ik me liet dopen, was ik heel blij omdat ik een grote stap had genomen. Ik wist dat ik Jezus was gevolgd door me te laten dopen en bevestigen.

Sary Del Mar R. (8), Valle del Cauca (Colombia)



Ik vind het altijd leuk als we als gezin naar de algemene conferentie kijken.

Faith M. (9), Dar es Salaam (Tanzania)



Ik vind de algemene conferentie leuk omdat ik dan naar de woorden en het getuigenis van de profeet kan luisteren. Hij vertelt me wat onze hemelse Vader wil dat ik doe.

Fuki M. (10), Shizuoka (Japan)



We moeten onze hemelse Vader om hulp bidden.

Yohann P. (8), Bretagne (Frankrijk)



Ik hou van mijn hemelse Vader. Hij vindt het fijn als ik het goede kies. Ik ben dankbaar dat Hij me zoveel geeft.

Vlad (4)

Het gezin is een belangrijk onderdeel van het plan van onze hemelse Vader. Ik wil dat we als gezin voor altijd in de hemel bij elkaar zijn. We bidden samen, en steunen en helpen elkaar. Ik hou van mijn familie.

Katya (10)

