

Marissa Widdison

Kerkijdschriften
(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)

Isabelle vond bidden heel fijn! 's Morgens zei ze haar ochtendgebed. Dan dankte ze haar hemelse Vader voor de zon en een nieuwe dag.

Vóór het middageten vertelde ze haar hemelse vader hoe haar dag tot dan toe was verlopen. Ze bad ook om hulp, zodat ze lief zou zijn voor haar zusjes als die thuiskwamen.

En 's avonds bad ze samen met haar familie. Ze baden altijd eerst voor mensen die hulp nodig hadden.

Deze keer zei papa: 'Bid alsjeblieft voor oom Dan. Hij is zijn baan kwijtgeraakt.'

Isabelle was verdrietig. Ze wist niet veel over werken, maar wel dat je baan kwijtraken niet goed was. Ze hield van haar oom. Hij maakte altijd heerlijke popcorn. En vorige keer had hij haar laten zien hoe je een radslag maakt!

'Ik zal bidden dat hij werk mag vinden', zei Maria. Maria was een van Isabelles grote zusjes. Het was haar beurt om te bidden.

De volgende dag vroeg Isabelle aan papa of oom Dan al een baan had gevonden.

'Nog niet', zei papa. 'Gebeden worden niet altijd meteen verhoord.'

'Moeten we dan blijven bidden voor hem?' vroeg Isabelle.

Papa knikte. 'Dat zou oom Dan heel fijn vinden.'

Isabelle en haar zusjes baden elke dag voor oom Dan. Ze vroegen of hij een baan mocht vinden. Ze baden dat hij genoeg geld zou hebben. Ze baden dat hij zich geliefd mocht voelen.

Isabelle was blij dat ze oom Dan met haar gebeden kon helpen. Als ze voor hem bad, voelde ze zich gelukkig en sterk.

Ze hielpen oom Dan ook op andere manieren. Ze hielpen hem bijvoorbeeld om zijn huis schoon te maken. Isabelle en mama gingen ook een keer bij oom Dan langs om samen een film te kijken.

Er gingen weken voorbij. Eindelijk had papa goed nieuws.

'Oom Dan heeft deze week twee sollicitatiegesprekken!' zei papa.

Isabelle was blij. Ze vond het fijn dat ze kon bidden voor de mensen van wie ze hield. ●

Voor oom Dan BIDDEN

ILLUSTRATIES: HOLLY JONES



Voor wie kun jij bidden?