

De helpende hand van Jezus



Arsen (9)

Op een dag gingen we naar een speeltuin. Je kon er met een touw een heel hoge heuvel beklimmen. Ik probeerde het keer op keer, maar ik kon de top niet bereiken. Ik viel telkens en gleed dan helemaal naar beneden.

Ik dacht dat ik de top van de heuvel nooit zou bereiken. Maar toen klom iemand die er werkte snel naar boven en stak haar hand naar me uit. Met haar hulp kon ik de top makkelijk bereiken.

Dat deed me aan Jezus denken. Hij doet hetzelfde voor ons. Als wij ons best doen, maar ons doel net niet kunnen bereiken, steekt Hij zijn hand naar ons uit. Ik zal deze opbouwende ervaring nooit vergeten. ●