

Beste ouders,

In de uitgave van deze maand staat het verhaal van Enos. Zijn ouders leerden hem vaak over het evangelie. En uiteindelijk drongen hun woorden tot diep in zijn hart door (zie Enos 1:3). Ook wij behoren vaak tot onze kinderen te getuigen. We weten nooit wanneer onze woorden tot hen zullen doordringen.

Tel samen met uw kinderen hoe vaak het woord 'bidden' in deze uitgave voorkomt.

God is blij wanneer we met Hem praten!
de *Vriend*

STUUR EEN TEKENING OF ERVARING VAN UW KIND NAAR DE VRIEND

Ga naar liahona.ChurchofJesusChrist.org en klik op 'Submit an Article or Feedback'. Of stuur ze naar liahona@ChurchofJesusChrist.org en vermeld de naam, leeftijd en woonplaats van uw kind. Voeg ook uw toestemming toe: 'Ik, [uw naam], geef De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen toestemming om de inzending van mijn kind te gebruiken in tijdschriften, op websites en sociale-mediakanalen van de kerk, en in kerkrapporten, gedrukt materiaal, video's, publicaties en instructiemateriaal.' We horen graag van u!



Zoek de verstopte Liahona!

INHOUD

- V2** Van het Eerste Presidium: Hoe spreekt onze hemelse Vader tot ons?
- V4** Anthony's droom
- V6** Groetjes uit Samoa!
- V8** Een betere dag door muziek
- V10** Hooistof en een zalving
- V12** Ik kan net als Enos bidden
- V14** Plaatjes en praatjes
- V15** Leuke activiteiten: Zoeken maar!
- V16** Voor oom Dan bidden
- V18** Schitterend idee
- V19** De helpende hand van Jezus
- V20** Verhalen uit de Schriften: Enos bidt
- V23** Kleurplaat: Enos bad in geloof