

Waarom vraagt koning Benjamin ons om als een kind te worden?

Is uw hart bij het kijken naar een kind weleens verzacht? Kinderen spreken vaak vanuit het hart. Ze geven blijk van hun liefde en uiten eenvoudige woorden van geloof. De Heiland heeft gezegd: 'Wie zich dan zal verne-deren als [een] kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen' (Mattheüs 18:4).

Dat is wellicht één reden waarom koning Benjamin zijn volk vroeg om de natuurlijke mens af te leggen en als een kind te worden (zie Mosiah 3:19).

Hoe worden we als een kind? Vul aan de hand van Mosiah 3:19 op de lege plekken de woorden in waarmee koning Benjamin iemand met de eigenschappen van een kind beschrijft.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Worden we als een kind, dan komen we dichtert tot Christus. Ook smaken we de vreugde dat we dankzij zijn verzoening een heilige worden.



BESPREKING

Zoek bij uw favoriete helden uit het Boek van Mormon naar eigenschappen van een kind. Hoe kunt u hun voorbeeld volgen?