



Zuster Joy D. Jones
Algemeen
jeugdwerkpresidente

De tempel en JIJ



ILLUSTRATIE, JARED MATTHEWS

Vóór de herstelling van de kerk geloofden de mensen dat als iemand in hun familie overleed zonder gedoopt te zijn, ze hem of haar nooit meer zouden zien. Maar dankzij de herstelling kunnen we ons in de tempel voor hen laten dopen. We kunnen voor eeuwig aan elkaar verzegeld worden!

Jij bent net als Joseph Smith door onze hemelse Vader uitgekozen om een belangrijk werk in je leven te doen. Een deel van dat werk gebeurt in de tempel. Je kunt de namen opzoeken van je voorouders die tijdens hun leven op aarde niet zijn gedoopt. Zodra je een tempeeraanbeveling hebt gekregen, kun je naar de tempel gaan en je voor hen laten dopen.

Bid tot je hemelse Vader om je bij dit werk te leiden. Je voorouders kunnen jou ook helpen. Wat zal dat voor jou en voor hen een belangrijke en heilige zegen zijn!

Sommigen van jullie kunnen misschien nú nog geen tempelwerk doen, maar in de toekomst wél. Vergeet nooit dat je een kind van God bent. Hij heeft je volmaakt lief.

Luister naar de influisteringen van de Heilige Geest en bereid je voor om eens naar de tempel te gaan. Zo bouw je voor jezelf en voor je familie uit het verleden, het heden en de toekomst aan een prachtig leven. Als je het werk van de Heer doet, zal Hij je helpen. Jij bent een van zijn dapperste geesten. ●