

# Một Giáo Hội cho Zulma

*Có lẽ Thượng Đế muốn Zulma biết  
được nhiều điều hơn nữa.*

**Bài của Lucy Stevenson**

Các Tạp Chí Giáo Hội  
(Dựa trên một câu chuyện có thật)

*“Hãy tìm kiếm, rồi các người  
sẽ gặp” (3 Nê Phi 14:7).*

Zulma ngồi trên một băng ghế dài trong nhà thờ và vuốt cho phẳng phiu cái váy đồng phục của em. Ánh sáng được nhuộm màu chiếu qua những ô cửa sổ ghép bằng kính màu, và ở phía trước giáo đường là một cây thánh giá thẳng đứng. Zulma học ở một trường dòng, vì vậy cô bé tham dự các buổi lễ thờ

phượng hai lần một ngày cùng với các học sinh khác. Zulma thích nhà thờ của em ấy. Em ấy yêu thương Chúa Giê Su và thích học hỏi về Ngài.

Em ấy ngồi yên khi vị giáo sĩ bắt đầu giảng đạo. Nhưng hôm nay có một điều gì đó thật khác biệt. Đột nhiên một ý nghĩ đến trong tâm trí và tấm lòng của em: Có nhiều lễ thật hơn ở ngoài kia.

Zulma chau mày lại. Nhiều lễ thật hơn à? Điều đó có nghĩa là gì?

Ý nghĩ đó đến lần nữa. Có nhiều lễ thật hơn.

Zulma nhắm mắt lại và tập trung vào điều em đang cảm thấy. Em ấy đã học được nhiều điều tốt đẹp tại nhà thờ. Nhưng giờ đây em ấy tự hỏi nếu có điều gì bị thiếu sót không. Có lẽ Thượng Đế muốn em ấy biết được nhiều điều hơn nữa.

Nhưng làm thế nào Zulma tìm được lễ thật?

Sau đó, em ấy trò chuyện với người anh trai Alberto về những ý nghĩ của mình.

“Em nghĩ là có nhiều lễ thật hơn ở ngoài kia à?” Alberto hỏi.

Zulma gật đầu. Cô bé nói: “Em muốn tìm hiểu các giáo hội khác.”

Alberto trả lời: “Được thôi. Anh sẽ đi với em!”

Trong vài năm, Zulma và Alberto đã đến nhiều giáo hội khác nhau. Sau một buổi lễ thờ phượng ở một nhà thờ, Alberto nói: “Giáo hội đó dạy những điều tốt.”

Zulma đồng ý, nhưng hai anh em vẫn cảm thấy có điều gì đó thiếu sót, vì vậy họ tiếp tục tìm kiếm.

Một ngày nọ, Alberto phóng lên bậc thềm dẫn lên nhà họ. Alberto reo lên:



Đây là Zulma khi còn bé. Ở bên phải là ảnh chụp bà hiện nay cùng với chồng mình, Anh Cả Walter F. González thuộc Nhóm Túc Số Thờ Bảy Mươi.

“Anh đã tìm thấy giáo hội mà chúng ta đang tìm rồi!” Anh ấy ôm chầm lấy Zulma.

Đôi mắt Zulma mở to. “Ở đâu? Bằng cách nào?”

“Bạn anh đã gặp một vài người truyền giáo từ Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Kỵ Tô,” Alberto nói. “Anh đã lắng nghe họ, và anh tin những điều họ giảng dạy!”

Zulma và Alberto quá vui mừng đến nỗi họ nhún nhảy khắp nhà. Nhưng rồi Zulma nhận một tin xấu. Mẹ không muốn cô bé gặp với những người truyền giáo. Mẹ nói: “Con mới 12 tuổi thôi. Con còn nhỏ quá.”

Bởi vì Alberto lớn tuổi hơn, anh ấy được cho phép tiếp tục gặp với những người truyền giáo. Một vài tuần sau, anh ấy chịu phép báp têm.

Zulma tiếp tục xin Mẹ hết lần này đến lần khác cho em được học với những người truyền giáo. Cuối cùng, Mẹ đã đồng ý.

Khi những người truyền giáo giảng dạy Zulma, em ấy cảm thấy lòng mình ấm áp. Một trong những người truyền giáo nói tiếng Tây Ban Nha không rành, nhưng chẳng sao cả. Điều quan trọng là Zulma đã cảm thấy tuyệt vời như thế nào. Khi học về Joseph Smith và Sách Mặc Môn, em ấy biết mình đã tìm được lễ thật mà em ấy đang kiếm tìm!

Zulma muốn chịu phép báp têm. Nhưng Mẹ sẽ nói gì? Zulma rất vui mừng khi Mẹ đồng ý! Vào ngày lễ báp têm, Zulma mặc toàn màu trắng. Em ấy biết là Thượng Đế yêu thương mình. Em ấy biết là Thượng Đế biết rõ về mình. Và em ấy biết rằng Ngài đã giúp mình tìm được Giáo Hội phục hồi của Ngài! ●

