

Plaatjes en praatjes



Toen ik nog klein was, had ik een huidziekte. Ik bad elke dag dat mijn hemelse Vader me zou genezen. Ik leerde om

geduld te hebben en na vijf jaar was ik genezen. Ik weet dat onze hemelse Vader onze gebeden verhoort.

**Juyoung K. (12),
Gyeonggi (Zuid-Korea)**



Het zusje van een vriendje van mij is bang voor honden. Toen er een paar honden op ons af kwamen, joeg

ik ze weg, zodat ze niet bang zou worden.

**Hyrum F. (7),
Maputo (Mozambique)**



Ik ben dol op mijn wandelende takken. Eentje werd erg ziek. Ik bad dat ze zou herstellen. De volgende morgen

keek ik in haar kooi en was ze helemaal beter. Ik weet dat mijn hemelse Vader mijn gebed heeft verhoort.

**Tahnee C. (8),
Wellington (Nieuw-Zeeland)**



Mijn vader had een beroerte en moest naar het ziekenhuis toen ik 7 was. Hij lag nog steeds in het ziekenhuis toen ik 8 werd. Ik besloot te wachten met mijn doop en bevestiging tot mijn vader uit het ziekenhuis was. Ik was die dag ontzettend blij.

William M. (9), Queensland (Australië)



Miguel T. (7), Nuevo León (Mexico)



**'Kinderen overal ter wereld',
Alexia W. (10),
Heredia (Costa Rica)**



Op school zaten sommige leerlingen griezelige verhalen te vertellen. Er was één verhaal bij waarvan ik echt nachtmerries kreeg. Ik besloot op een avond tot mijn hemelse Vader te bidden zodat ik er niet aan zou denken. Daarna heb ik elke nacht goed kunnen slapen. Toen besepte ik dat ik altijd en overal tot Hem kan bidden.

Enerel T. (11), Ulaanbaatar (Mongolië)