



Hej från Tyskland!



Hej!  
Vi heter Margo och Paolo.  
Häng med till Tyskland!



**Tyskland**, eller *Deutschland*, är ett land i centrala Europa. Där finns det skogar och floder, berg och stränder, och byar och stora städer. Det bor omkring 13 miljoner barn i Tyskland.

I Tyskland finns det omkring 20 000 slott. Många är hundratals år gamla. Det här är ett känt slott som heter Neuschwanstein.

Tyskland är känt för sina julmarknader. Familjer tycker om att titta på de vackra ljusen och att äta godsaker!



Så här ser *Handledning för barn* ut på tyska. Barnen i Tyskland använder den för att lära och växa. Hur använder du handledningen där du bor?

**Möt några av våra vänner från Tyskland!**



Det är populärt att äta surkål, korv och spätzle (nudlar) i Tyskland.



Tack för att du utforskade Tyskland med oss. Vi ses nästa gång!



Min favoritberättelse i Mormons bok är när Kristus besöker och undervisar folket. Jag vill följa Kristus befallning att vi inte ska döma. Ju mer jag läser om Frälsarens undervisning, desto mer känner jag hans kärlek och frid.

**Leila A., 10 år, Franconia, Tyskland**

Det finns två tempel i Tyskland. Ett finns i Freiberg och det andra finns i Frankfurt, där den här pojken är. På skylten står det "Tempel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage" (Tempel för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagens Heliga).



Flickor och pojkar tycker om att vara i Primär.

Första dagen på lågstadiet får varje barn en rygsäck, ett pennskrin och en "skolstrut" (*schultüte* eller *zuckertüte*) fylld med godsaker och små presenter.



Jag vet att om jag håller buden så kan jag vara säker på att jag tryggt kan stanna kvar på stigen som leder till Gud. Jag kan alltid veta att jag gjorde något rätt när jag känner den Helige Anden.

**Kaleb A., 12 år, Franconia, Tyskland**

**Är du från Tyskland? Skriv till oss! Vi vill gärna höra från dig.**