

Visa och berätta



När jag var mindre hade jag en hudsjukdom. Varje dag bad jag till min himmelske Fader

om att han skulle bota mig. Jag lärde mig att ha tålamod, och efter fem år blev jag botad. Jag vet att vår himmelske Fader hör våra böner.

**Juyoung K., 12 år,
Gyeonggi, Sydkorea**



Min väns lillasyster är rädd för hundar. När några hundar kom fram till oss schasade

jag bort dem så att hon inte skulle vara rädd.

**Hyrum F., 7 år,
Maputo, Moçambique**



Jag tycker om att ha vandrande pinnar som husdjur. En av dem blev jättesjuk. Jag bad en bön om att

hon skulle bli frisk. Morgonen därpå tittade jag i hennes bur och hon såg helt frisk ut. Jag vet att min himmelske Fader hörde min bön.

**Tahnee C., 8 år,
Wellington, Nya Zeeland**



Min pappa fick ett slaganfall och behövde läggas in på sjukhus när jag var sju år. Han var fortfarande kvar på sjukhuset när jag fyllde åtta. Jag bestämde mig för att vänta tills pappa kom hem från sjukhuset innan jag blev döpt och konfirmerad. Det var en av de lyckligaste dagarna i mitt liv.

William M., 9 år, Queensland, Australien



Miguel T., 7 år, Nuevo León, Mexiko



**"Barn i hela världen",
Alexia W., 10 år,
Heredia, Costa Rica**



Iskolan var det några av eleverna som gillade spökhistorier. De berättade en historia för mig som jag började tänka på när jag skulle sova på kvällarna. En kväll bestämde jag mig för att be till min himmelske Fader att han skulle hjälpa mig att inte tänka på den, och han hjälpte mig att somna varje kväll. Då insåg jag att jag kan be till honom var som helst och när som helst.

Enerel T., 11 år, Ulan Bator, Mongoliet