

Den överraskande missionskallelsen



Lucy Stevenson

Kyrkans tidningar
(Baserad på en sann berättelse)

Edwin Dharmaraju log när han gick ut från flygplatsterminalen och in i solskenet. Han kunde se palmträd kanta gatorna och känna doften av kryddorna från en marknad i närheten. Han och hans fru Elsie var tillbaka i Indien! De hade bott i Samoa, men nu var de hemma igen.

Men Edwin och Elsie var inte bara här på besök. De hade kallats att verka som missionärer för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Edwin var lite nervös. Men han visste att deras himmelske Fader skulle hjälpa dem. Deras himmelske Fader hade redan hjälpt dem så mycket.

Edwin och Elsie var födda i Indien. Men Edwin hörde talas om kyrkan först när han studerade i USA. Han gick till kyrkan där en gång. Han läste också Mormons bok. Men när han kom tillbaka till Indien glömde han bort kyrkan.

Några år senare kände Edwin och Elsie att de skulle flytta till Samoa. Edwin var insektsforskare och fick ett forskningsjobb på ön. Det var där som Edwin och Elsie träffade missionärerna. När Edwin läste Mormons bok igen kände han något speciellt. Elsie läste också



Mormons bok. De valde att döpas tillsammans med sina söner och döttrar.

När de hade blivit medlemmar i kyrkan ville Edwin mest av allt att hans familj i Indien skulle få lära sig om evangeliet. Problemet var att det inte fanns några missionärer i Indien som kunde undervisa dem!

Edwin och Elsie skrev ett brev till kyrkans huvudkontor och bad dem att sända missionärer till Indien.

Det som hände sedan var en stor överraskning. President Spencer W. Kimball kallade *dem* att verka som missionärer i Indien!

Och nu var de här.

Först åkte de hem till Edwins bror. Edwins föräldrar och andra syskon var också där. Edwin och Elsie började genast undervisa dem. Familjemedlemmarna var glada att få lära sig om evangeliet.

Några veckor senare samlades Edwin och hans familj runt simbassängen i broderns trädgård. Simbassängen hade rengjorts, målats och fyllts med rent vatten. Alla hade vita kläder på sig. Kvinnorna hade böljande sarier på sig som var draperade över axlarna. Männerna hade lösa jackor och byxor i indisk stil på sig.

Edwin stod i bassängen tillsammans med sin pappa. "Samuel David", sa Edwin, "med fullmakt av Jesus Kristus döper jag dig i Faderns och i Sonens och i den Helige Andens namn."

Edwin var glad att han kunde döpa sin pappa. Han var ännu gladare när han därefter döpte sin mamma. I slutet av dagen hade Edwin döpt 18 personer!

Dagen därpå åkte Edwin och Elsie tåg i sex timmar. De besökte släktingar och undervisade dem om evangeliet. Edwin döpte ytterligare fyra släktingar i en flod i närheten.

Slutligen åkte Edwin och Elsie tåg i 16 timmar för att besöka Elsies föräldrar. Elsies pappa var ledare i en annan kyrka. Han döptes inte, men han tyckte att Mormons bok var en bra bok. Han hjälpte till att översätta Mormons bok till telugu, ett av språken som talas i Indien.

När Edwin och Elsie avslutade sin mission fanns det tillräckligt med medlemmar för att organisera en av kyrkans första grenar i Indien! Edwin och Elsie var så glada när de återvände till Samoa. De var tacksamma för att deras himmelske Fader hade sänt ut dem som missionärer. ●



Edwin och Elsie Dharmaraju var missionärer i Indien 1978. Nu håller ett vackert tempel på att byggas där!