

Groetjes uit Maleisië!



Hoi!
Wij zijn Margo en Paolo.
We brengen een bezoek aan Maleisië.

Maleisië is een heel mooi land in Zuidoost-Azië. De kerk in Maleisië telt ongeveer 10.000 leden in 33 gemeenten. De kerk is hier klein maar krachtig.



Keluarga betekent 'gezin' in het Maleis. Dit gezin gaat graag samen naar de speeltuin.



Doerian is het sterkst geurende fruit ter wereld! Veel mensen in Maleisië houden van dit romige fruit. Het wordt gebruikt voor snoep, roomijs en andere lekkernijen.



In Maleisië geloven mensen in veel verschillende godsdiensten, zoals de islam, het boeddhisme en het christendom. Deze kleurrijke trap leidt naar de grotten van Batu. Binnenin staat een beroemde hindoetempel!



Gezinnen in Maleisië gaan graag uit eten. Je kunt op straat dag en nacht eten kopen.



Deze jeugdwerkkinderen zitten voor een bord van de kerk in het Maleis en Chinees. In Maleisië spreken mensen veel verschillende talen. In de kerk helpen de leden met vertalen, zodat iedereen elkaar kan verstaan.



Meer dan de helft van het land is bedekt met tropisch regenwoud. Hier leven bijzondere dieren, zoals de Maleise tijger en de neusaap.

Dit zijn een paar vrienden van ons uit Maleisië!



God wil dat we vriendelijk zijn en de geboden onderhouden.
Anika C. (7), Kuala Lumpur (Maleisië)



Mijn favoriete geloofsartikel is het vierde: 'Wij geloven dat de eerste beginselen en verordeningen van het evangelie zijn: ten eerste, geloof in de Heer Jezus Christus; ten tweede, bekering; ten derde, doop door onderdompeling tot vergeving van zonden; ten vierde, handoplegging voor de gave van de Heilige Geest.'
Leif C. (8), Kuala Lumpur (Maleisië)

Woon jij in Maleisië? Schrijf ons dan! We horen graag van je.



Leuk dat je Maleisië met ons hebt verkend. Tot de volgende keer!