

Plaatjes en praatjes



Ik ben de jas van mijn broer verloren toen ik met mijn familie ging wandelen. We baden dat onze hemelse Vader zou helpen hem terug te vinden. We voelden dat we dezelfde weg opnieuw moesten afleggen. We hebben de jas gevonden! Hierdoor zag ik dat alles in mijn leven belangrijk is voor onze hemelse Vader en dat Hij altijd klaarstaat om me te helpen.

Timothy M. (8), oblast Kiev (Oekraïne)



De geloofsartikelen inspireren me om een betere jongen te zijn. Ik probeer te doen wat een goede zending moet doen.

Jonathan M. (11), Sololá (Guatemala)



Deze jeugdwerkkinderen in **Cebu (Filipijnen)** leren dat ze verdergaan op het verbondspad wanneer ze hun geloof in Jezus Christus versterken.



We luisterden naar Jezus' gelijkenis van de zaaier en plantten toen zonnebloemzaadjes. Waar wij wonen is het niet erg warm of zonnig, dus we waren erg blij toen er plantjes opkwamen. De zonnebloemen werden groter en groter, en gingen bloeien, net als de zaadjes in het verhaal van Jezus!

Magnus K. (7), Islay S. (9), Louis S. (6), Sylvie K. (1), Greta K. (5) en Sibyl S. (4), Renfrewshire (Schotland)



Samuel S. (11), Minas Gerais (Brazilië)