

Groeien met goede doelen

Over de hele wereld gebruiken kinderen het Boekje voor kinderen om nieuwe dingen te proberen en om te groeien zoals Jezus!



Prophet M. (12) woont in een buitenwijk van Accra (Ghana). Toen hij piano had leren spelen, was het zijn doel om ook anderen te leren spelen! Hij nodigde kennissen uit om pianolessen te nemen bij hem en zijn vrienden. 'We hebben nu meer dan vijftig leerlingen', zegt Prophet. Acht van die leerlingen hebben zich laten dopen!

Jessica B. (10) woont in een buitenwijk van Accra (Ghana). Haar doel is om nieuwe vrienden te maken en het evangelie met hen te delen. Ze stopt een exemplaar van de *Vriend* in haar schooltas en leest het blad op school. Ze geeft het aan haar klasgenoten en praat met hen over het evangelie. 'Ik word er blij van', zegt Jessica.



Danielle P. (8) uit Cebu (Filipijnen), wilde eten geven aan mensen die geen huis hadden. 'Ik wil ze te eten geven, zodat ze blij zijn en slapen met een volle maag', zegt ze. Als haar ouders eten overhouden van hun cateringzaak, rijdt het gezin rond om het uit te delen aan mensen die honger hebben.

Peter G. (9) uit Ohio (VS), had moeite met lezen. Hij moest een belangrijke leestest halen om naar de volgende klas te kunnen. Hij stelde zich als doel om iedere dag 20 minuten te lezen met zijn moeder en zussen. 'Ik vroeg mijn hemelse Vader om hulp', zegt Peter. Toen hij later de test moest doen, slaagde hij!



Je kunt video's over een aantal van deze kinderen zien op KinderenEnJongeren.KerkVanJezusChristus.org. Aan welke doelen werk jij?