



## Helaman 13–16

31 AUGUSTUS–6 SEPTEMBER

# Hoe kan ik de profeet steunen?

**S**amuel de Lamaniet

was een profeet die tot de Nephieten predikte. Velen wezen hem af, maar sommigen luisterden en geloofden zijn geïnspireerde leringen. Tijdens de algemene conferentie en op andere momenten hebben we de gelegenheid om naar president Russell M. Nelson, de profeet in onze tijd, te luisteren en hem steun te verlenen.

Als u leest over Samuel de Lamaniet, bedenk dan hoe u de huidige profeet in woord en daad kunt steunen.

### NOOT

1. Russell M. Nelson, 'The Love and Laws of God' [devotional aan de Brigham Young University, 17 september 2019], 3, [speeches.byu.edu](https://speeches.byu.edu).



### Instructies voor onze tijd

In de tijd van Samuel waren de Nephieten slecht geworden. Samuel vroeg het volk dus om zich te bekeren. Hij getuigde ook van de geboorte van Jezus Christus en waarschuwde voor de gevaren van de zonde (zie Helaman 14:11–12). Welke andere beginselen onderwees Samuel? Wat onderwijst president Nelson ons?

### Het gaat niet om populariteit

De meeste mensen waren boos om wat Samuel leerde. Zij gooiden met stenen en schoten pijlen op hem af. Samuel zei dat zij alleen hen wilden volgen die beweerden dat zonde geen gevolgen heeft (zie Helaman 13:25–27).

In onze tijd heeft president Nelson gezegd: 'Profeten zijn zelden populair.'<sup>1</sup> Hoe kunnen we vermijden dat we net als andere mensen 'stenen' en 'pijlen' op profeten afvuren?

### Luistert u?

Hoewel velen Samuel afwezen, aanvaardden sommigen zijn boodschap. Volgens deden ze wat hij zei, ze bekeerden zich en werden gedoopt. Wat kunt u doen om de lessen van onze hedendaagse profeten en apostelen te horen en na te volgen?