



**President  
Henry B. Eyring**  
Tweede raadgever  
in het Eerste  
Presidium

# Van ons gezin houden

De profeet Alma gebood zijn volk dat hun harten 'in eenheid en in liefde jegens elkaar verweven' moesten zijn (Mosiah 18:21). Het kan soms moeilijk zijn om eenheid te voelen in ons gezin, maar de Heilige Geest kan ons helpen.

Een keer was ons zontje op zijn bed op en neer aan het springen. Hij sprong zo hard

dat ik voor brokken vreesde! In een vlaag van frustratie greep ik hem bij zijn schouderjes. Ik tilde hem tot ooghoogte op.

Toen hoorde ik in mijn gedachten de zachte stem van de Heilige Geest: 'Je houdt een groot mens in je handen.' Die woorden doorboorden mijn hart. Ik zette mijn zoon zachtjes weer op het bed en bood mijn excuses aan.

Nu is hij uitgegroeid tot een groot man. Ik ben eeuwig dankbaar dat de Heilige Geest me heeft geholpen hem te zien zoals onze hemelse Vader hem ziet: als zijn kind.

We kunnen proberen om naar de Heilige Geest te luisteren wanneer we elkaar zien, of zelfs wanneer we aan elkaar denken. Dat kan ons helpen om meer liefde te voelen in ons gezin. ●

*Naar 'Mijn vrede laat Ik u', Liahona, mei 2017, 15–18.*

