

# Groetjes uit Guatemala!



Hoi! Wij zijn Margo en Paolo.

We reizen de wereld rond om meer te weten te komen over kinderen van God. Ga je met ons mee naar Guatemala?



Guatemala ligt in Midden-Amerika. Er wonen ongeveer 17 miljoen mensen en ongeveer 300.000 leden van de kerk.

Deze jongen helpt zijn gezin door brandhout te dragen.



Veel mensen reizen in kleurrijke bussen.



De quetzal met zijn gekleurde veren is de nationale vogel van Guatemala. Quetzal is ook de naam van het geld in Guatemala!



Er zijn 30 vulkanen in Guatemala. Drie daarvan zijn actief! Deze is in 2015 uitgebarsten.

FOTO VAN JONGEN: JOSUE ARSON PEÑA SANCHEZ  
FOTO'S VAN VOGEL, GELD EN VULKAAN: GETTY IMAGES  
ILLUSTRATIES: KATIE NICDÉE

Dit gezin in Guatemala bestudeert samen de Schriften. Met wie bestudeer jij de Schriften?



Dit is de omslag van het Boek van Mormon in het Kaqchikel. Kaqchikel is een van de 18 talen die in Guatemala worden gesproken. Spaans is de officiële taal van het land.

Sommige gezinnen in Guatemala gebruiken *pilas*, kleurrijke gootstenen buiten, voor de was en de afwas.



## Dit zijn een paar vrienden van ons uit Guatemala!



Toen mijn mama werkloos was, brachten de kerkleden ons eten. Zo leerde ik te delen met anderen die weinig hebben.

**Darwin M. (9), Sololá (Guatemala)**



We hebben geleerd dat de apostel Paulus het evangelie aan alle mensen verkondigde. Ik voelde dat ik mijn vrienden een exemplaar van het Boek van Mormon moest geven. Ik schreef mijn getuigenis in elk boek en deelde ze uit. Toen ik hoorde dat ze het lezen, werd ik blij.

**Ximena L. (9), Sacatepéquez (Guatemala)**

**Woon jij in Guatemala? Schrijf ons dan! We willen graag iets van je horen.**

Leuk dat je Guatemala met ons hebt verkend. Tot de volgende keer!

