

Hej från Guatemala!



Hej! Vi heter Margo och Paolo.

Vi reser världen runt för att lära oss om Guds barn. Häng med till Guatemala!



Guatemala är ett land i Centralamerika. Det finns omkring 17 miljoner invånare här, och omkring 300 000 är medlemmar i kyrkan.

Den här pojken hjälper sin familj genom att bära ved att elda med.



Många åker från plats till plats i färgglada bussar.



Den glatt färgade fågeln quetzal är Guatemalas nationalfågel. "Quetzal" är också namnet på pengarna i Guatemala!



Det finns 30 vulkaner i Guatemala. Tre av dem är aktiva! Den här fick ett utbrott 2015.

Den här familjen i Guatemala studerar skrifterna tillsammans. Vem studerar du skrifterna med?



Det här är omslaget till Mormons bok på cakchiquel. Cakchiquel är ett av 18 språk som talas i Guatemala! Spanska är landets officiella språk.

Vissa familjer använder *pilas* - färgglada tvätthoar utomhus - där de diskar och tvättar kläder.



Möt några av våra vänner från Guatemala!



När mamma inte hade något jobb fick vi mat av medlemmar i kyrkan. Det lärde mig att man ska dela med sig till andra som inte har så mycket.
Darwin M., 9 år, Sololá, Guatemala



Vi lärde oss att aposteln Paulus predikade evangeliet till alla. Jag kände att det var rätt att ge mina vänner varsin Mormons bok. Jag skrev mitt vittnesbörd i varje bok och gav böckerna till dem. Jag blev glad när jag fick veta att de läser i dem.
Ximena L., 9 år, Sacatepéquez, Guatemala

Är du från Guatemala? Skriv till oss! Vi vill gärna höra ifrån dig.

Tack för att du utforskade Guatemala med oss. Vi ses nästa gång!



FOTOGRAFIER AV POJKE, JOSUE AARON PEREA SANCHEZ
FOTOGRAFIER AV FÅGEL, PENGAR OCH VULKAN FRÅN GETTY IMAGES
ILLUSTRATIONER KATIE MCDBEE