

# Isaac och templet



**Jane McBride**  
(Baserad på en sann berättelse)

Isaac studsade upp och ner på sätet. Han tittade ut genom bilfönstret. De skulle åka och hälsa på farmor och farfar. De skulle också åka och se något annat mycket speciellt.

"När ska vi åka och titta på det nya templet?" frågade Isaac mamma.

"I morgon", sa hon.

Isaac log.

Till slut var Isaac och hans familj framme vid farmor och farfars hus.

Morgonen därpå tog Isaac på sig sina söndagskläder. Det kändes konstigt att ha slips på sig mitt i veckan. Isaac åt frukost tillsammans med sin familj. Sedan åkte de till templets öppettid. De skulle se insidan av templet innan det invigdes.

"Jag ser templet!" sa Isaac. Han pekade på den vita byggnaden med ängeln Moroni högst upp.

Det fanns ett möteshus bredvid templet. Isaac och hans familj gick dit först. De tittade på en video. Någon hjälpte till att sätta på vita plastskydd på deras skor.

Till slut var det dags att gå in i templet! Isaac gick in genom tempeldörrarna. Han kände sig glad.

Isaac såg många målningar på väggarna. Några målningar visade människor som ber. På vissa målningar var det fina växter och djur.



Sedan såg Isaac en tavla som han tyckte bäst om av alla. Det var en målning av Jesus! Jesus stod med utsträckta armar.

"Det ser ut som om Jesus öppnar sin famn för mig", viskade Isaac till pappa.

"Jesus har alltid sin famn öppen för dig", viskade pappa tillbaka.

"Han älskar var och en av oss."

Isaac hade en varm känsla i hjärtat. Han föreställde sig att han gick bredvid Jesus i templet. Han föreställde sig att Jesus gav honom en kram.

Jesus älskar Isaac. Och Isaac älskar Jesus också! ●

*Författaren bor i Colorado, USA.*

