



De Heiland onderwees de Nephieten onder meer in de vergadering van Israël. Hij gebod ze de Schriften te bestuderen en hun eigen verslagen bij te houden. Hoe kunnen we die leringen in deze tijd volgen?



De profeten onderzoeken

De Heiland gebod de Nephieten: ‘Onderzoek de profeten’ (3 Nephi 23:5). We zijn in de gelegenheid om de levende profeet en andere kerkleiders en -leidsters in de algemene conferentie te horen spreken.

- Hoe kunt u meer uit de algemene conferentie halen?
- Hoe helpt ‘de profeten onderzoeken’ ons bij de vergadering van Israël?

Aan het werk meedoen

Jezus Christus profeteerde van een ‘wonderbaar werk’ in de laatste dagen (zie 3 Nephi 21:9). Dat werk is de vergadering van Israël. President Russell M. Nelson heeft dit ‘het belangrijkste wat er nu op aarde gebeurt’ genoemd. Hij heeft ook gezegd: ‘Als u ervoor kiest, als u wilt, kunt u er een groot aandeel in hebben.’¹

- Hoe kunnen u en uw gezinsleden meer over de vergadering van Israël te weten komen en eraan deelnemen?



Een verslag bijhouden

Jezus gebod zijn Nephitische discipelen om een verslag van zijn leringen en de profetieën van Samuel de Lamaniet bij te houden (zie 3 Nephi 23:4, 6–13). Wij kunnen ten behoeve van onszelf en ter lering van anderen ook een verslag van onze levenservaringen bijhouden.

- Zijn er geestelijke gewaarwordingen die u nog niet vastgelegd hebt?
- Hoe kunt u de dingen vastleggen die God u leert?

NOOT

1. Russell M. Nelson, ‘Hoop van Israël’ (wereldwijde devotionaal voor jongeren, 3 juni 2018), 8, *HopeofIsrael.ChurchofjesusChrist.org*.