

# Tiendepeso's

Alan Iván Ruiz Ontiveros

(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)



Sofía was vroeg wakker. Het was een speciale dag vandaag. Haar oom en tante hielden thuis een rommelmarkt en zij mocht limonade verkopen! Mama maakte een grote kan limonade voor haar.

Sofía maakte een poster. Ze schreef er 'Limonade!' in oranje en gele letters op. Ze plakte de

poster aan een tafeltje. Toen ging ze zitten en wachten.

Er kwam als snel een man langs. 'Mag ik een glas?' vroeg hij. Hij stopte wat peso's in haar pot.

'Natuurlijk!' zei Sofía. Ze schonk een glas limonade voor hem in.

Er kwamen beetje bij beetje mensen op de rommelmarkt kijken. En ze kochten beetje bij beetje de heerlijke limonade. Het was een leuke ochtend. De limonade was al snel helemaal op.

Sofía schudde haar pot. De peso's rinkelden. Ze had er best veel!

'Goed gedaan!' zei papa.

Sofía had nog nooit zoveel geld gehad. 'Ik ga een jojo kopen!'

Papa glimlachte. 'Weet je wat mama en ik doen als we geld verdienen?'

Sofía schudde haar hoofd.



'Dan betalen we tiende', zei papa. 'Onze hemelse Vader heeft ons alles gegeven. Hij vraagt dat we Hem een klein deel teruggeven. We betalen tiende omdat we van Hem houden.'

Sofía glimlachte. Ze wilde haar hemelse Vader tonen dat ze ook van Hem hield.

Papa hielp Sofía met het tellen van haar peso's. Telkens wanneer ze tot tien had geteld, stopte ze één peso in een envelop. Papa hielp haar getallen op een wit papiertje te schrijven. Ze stopten het papiertje in de envelop met de peso's. Daarna plakten ze hem dicht. Sofía was van plan om het geld de volgende dag in de kerk aan de bisschop te geven.

'Hoe voel je je?' vroeg papa aan Sofía.

'Heel blij! En ik heb nog steeds genoeg geld voor een jojo.' Ze voelde dat onze hemelse Vader blij was met haar keuze. ●

*De auteur woont in Chihuahua (Mexico).*

ILLUSTRATES: CONSTANZA BASALUZZO

