



**Ouderling Edward Dube**  
van de Zeventig

# Het evangelie uitdragen

*'Leer van Mij [...] en u zult rust vinden voor uw ziel'*  
(Mattheüs 11:29).

**E**en man bij wie ik werkte, gaf me een exemplaar van het Boek van Mormon. Maar ik las er bijna twee jaar niet in. Ik nam het Boek van Mormon op een zondag mee naar een spoorlijn buiten het stadje waar ik in Zimbabwe woonde. Ik ging zitten en begon te lezen.

Ik begreep er eerst niet veel van. Maar ik las Joseph Smiths getuigenis steeds opnieuw. Zijn woorden raakten mijn hart.

Iemand nodigde me later uit om naar de kerk te gaan. Ik voelde me eerst niet op mijn gemak, dus ging ik op de achterste rij zitten.

Maar toen mensen hun getuigenis over de Heiland Jezus Christus en het Boek van Mormon begonnen te geven, voelde ik iets fijns van binnen.

Niet lang daarna kwamen er zendelingen naar mijn buurt. Ik liet me al snel dopen. Ik had jaren later de eer om op zending te gaan en het evangelie aan veel mensen te verkondigen.

De kerk is sterk gegroeid in Zimbabwe. Maar we kunnen nog veel meer doen om het evangelie uit te dragen, waar we ook wonen. Je kunt je getuigenis door gebed, Schriftstudie en de thuisavond ontwikkelen, en daardoor dicht bij je hemelse Vader blijven. Je getuigenis kan veel mensen over de hele wereld tot zegen zijn. ●

