



Moroni 10

(14–20 DECEMBER)

God schenkt door de Heilige Geest gaven van de Geest voor ons nut (zie Moroni 10:8). Ieder van ons is door God met gaven van de Geest gezegend, en er zijn vele gaven die we kunnen ontvangen.

Sommige gaven van de Geest worden in de Schriften genoemd (zie Moroni 10:9–16; Leer en verbonden 46:13–25). Vele gaven worden ook niet genoemd. Hoe kunt u de gaven van de Geest die God u gegeven heeft, herkennen en ontwikkelen? Hoe kunt u andere gaven ontwikkelen? Hier zijn enkele ideeën om u op weg te helpen:

Hoe kan ik naar gaven van de Geest streven?



Vragen

Bid en vraag God met welke gaven van de Geest Hij u heeft gezegend of naar welke u moet streven. Hij zal u helpen. Uw patriarchale zegen kan uw gaven van de Geest ook benoemen. Als u nog geen patriarchale zegen hebt, overweeg dan om er eens met uw bisschop of gemeentepresident over te praten.

Studeren

Het vergt inspanning om gaven van de Geest te ontvangen. Als u naar een bepaalde gave streeft, kunt u er bijvoorbeeld meer over te weten komen in de Schriften, uw patriarchale zegen of conferentietoespraken. U kunt ook anderen naar hun ervaringen vragen.



Doen

Over gaven van de Geest lezen, is zeker nuttig. Maar u moet die kennis gaan gebruiken. Als u geloof in Jezus Christus oefent, u bekeert en uw verbonden nakomt, bent u voor gaven van de Geest ontvankelijk. Zoek ook situaties op waarin u uw gaven van de Geest kunt inzetten. Bedenk dat u die gaven niet alleen voor uzelf hebt gekregen, maar ook voor het welzijn van anderen (zie Leer en verbonden 46:26). Hoe kunt u anderen met uw gaven van de Geest helpen?

