



Kerstmis

(21–27 DECEMBER)

Wat leren profeten uit het Boek van Mormon ons over Kerstmis?

Wat leren we uit de volgende Schriftteksten van elke profeet over de geboorte van de Heiland? Schrijf uw gedachten desgewenst op of praat er met familieleden over.



Nephi, de zoon van Helaman (ongeveer 1 n.C.)

‘De stem van de Heer kwam tot hem en zei: [...] morgen kom Ik in de wereld’ (zie 3 Nephi 1:4–22).



600 v.C.

500

400

300

200

100

0



Nephi (ongeveer 600 v.C.)

‘Ik [zag] een maagd, [...] een kind in haar armen dragende. En de engel zei tot mij: Zie het Lam van God, ja, namelijk de Zoon van de eeuwige Vader!’ (Zie 1 Nephi 11:13–33.)

Abinadi (ongeveer 148 v.C.)

‘Alle profeten [...] vanaf het begin van de wereld [...] – hebben zij niet [...] gezegd dat God zelf zou neerdalen onder de mensenkinderen?’ (Zie Mosiah 13:33–35.)

Koning Benjamin (ongeveer 124 v.C.)

‘De almachtige Heer [...] zal neerdalen onder de mensenkinderen en [...] Hij zal Jezus Christus heten, de Zoon van God, [...] en zijn moeder zal Maria heten’ (zie Mosiah 3:5–11).

Alma de jonge (ongeveer 83 v.C.)

‘Hij wordt geboren uit Maria [...], ja, namelijk de Zoon van God’ (zie Alma 7:7–13).

Samuel de Lama-niet (ongeveer 6 v.C.)

‘Er komen nog vijf jaar, en zie, dan komt de Zoon van God’ (zie Helaman 14:1–13).

