

Groetjes uit Frankrijk!



Salut!
Wij zijn Margo en Paolo!

We reizen de wereld rond om meer te weten te komen over kinderen van God. Ga je met ons mee naar Frankrijk?



In het zuiden van Frankrijk bereiden mensen zich voor op Kerstmis door een 'crèche' of kerststal te maken. De vele figuurtjes wachten allemaal tot Jezus Christus geboren wordt. Op kerstavond leggen ze het beeldje van het kindje Jezus in de crèche!



Dit zijn een paar vrienden van ons uit Frankrijk!



Ik vind het jeugdwerk helemaal geweldig – de liedjes, de leerkrachten, de activiteiten en de dingen die ik over Jezus Christus leer. Ik vind het vooral leuk als we kinderen met hun verjaardag feliciteren. Ik kijk elke week naar het jeugdwerk uit.

Julien B. (10), Haute-Garonne (Frankrijk)



Mijn lievelingsverhaal in het Boek van Mormon gaat over Nephi die zijn broers vergeeft en liefheeft. Dankzij Nephi's voorbeeld helpt dit deel van de Schriften me echt om mijn broers makkelijker om vergeving te vragen als we ruzie maken, en om zelf ook te vergeven.

Evelyn N. (6), Île-de-France (Frankrijk)



Er zijn bijna 40.000 kerkleden in Frankrijk! De tempel in Parijs is in mei 2017 voltooid.



Het Louvre, in Parijs, is het grootste museum ter wereld! Er staan en hangen meer dan 380.000 kunstwerken.

Leuk dat je Frankrijk met ons hebt verkend!



Dit is het Boek van Mormon in het Frans.

Frankrijk staat bekend om de vele soorten brood en kaas. Veel mensen kopen elke dag verse baguettes bij de *boulangerie* (bakker).



Franse kinderen spelen graag 'escargot' of slakje. Je springt in een spiraalvorm om het einde te bereiken!

Kom jij uit Frankrijk? Schrijf ons dan! We willen graag iets van je horen