



Een kerststal met de buren

Lorraine Starks

(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)

‘Want een Kind is ons geboren’ (2 Nephi 19:6).

Rose wipte op en neer terwijl ze uit het raam keek. Hun vrienden konden er elk moment zijn!

Elk jaar beeldden Rose en de rest van het gezin met Kerstmis het kerstverhaal uit. Ze nodigden altijd mensen thuis uit om daaraan mee te doen. Deze keer hadden ze hun buren en de zendingen uitgenodigd! Rose was enthousiast omdat hun buren een baby hadden die het kindje Jezus zou zijn.

Alles was bijna klaar. Mama haalde het lekkers uit de oven. De broertjes van Rose hadden al hun speelgoed opgeruimd. Ellen ging de kostuums halen. En Rose had de muur versierd met een grote, gele ster.

‘Rose’, riep mama vanuit de keuken. ‘Help je Ellen even met de kostuums?’

‘Oké, Mam!’ Rose draaide zich om en ging haar zus helpen, die een hoop dekens droeg.

‘We hebben dekens, handdoeken en

verkleedkleden’, zei Ellen. ‘We kunnen deze mand wel als kribbe gebruiken.’ Ze gaf Rose een grote mand. Rose legde er een zachte deken in voor de baby.

‘Perfect’, zei Rose.

Haar broertje Jack deed een grijze deken over zijn hoofd en trok een gekke bek. ‘Zal ik de ezel zijn?’

Rose lachte. ‘Nee, gekkie! Je wilde toch een van de wijzen zijn?’

‘O ja!’ zei Jack. Hij pakte de speelgoedkroon en zette die op zijn hoofd.

Toen werd er aangebeld.

‘Ze zijn er!’ zei Rose. ‘Ik doe wel open.’

ILLUSTRATIE: JAKE PARKER

Al gauw was het huis vol blije mensen. Rose hielp iedereen zijn kostuums aan te doen. De zendingzusters waren de herders. Haar broertjes en zus waren de wijzen. De schattige baby was het kindje Jezus, en zijn ouders waren Maria en Jozef.

Rose zette een wollige, witte muts op. Ze was een schaaap.

Uiteindelijk was iedereen verkleed en klaar om te beginnen. Ouderling en zuster Yancey, een zendingsechtbaar uit hun wijk, openden het Nieuwe Testament bij het kerstverhaal. Ze lazen de verzen voor. Iedereen speelde zijn rol.

Aan het eind van het verhaal zongen ze samen ‘Stille nacht’. Rose kreeg er een warm, blij gevoel van. Ze wist dat ze de Heilige Geest voelde. Jezus voelde dicht bij haar hart.

Na het lied speelde mama de video ‘Samuel and the Star’ [Samuel en de ster] af. Ellen sprak een gebed uit. Toen kwam het lekkers tevoorschijn. Het was echt gezellig.

‘Wat vond jij het fijnst?’ vroeg zuster Yancey.

‘Ik vond het zingen heel leuk’, zei Ellen. ‘En met het kindje Jezus spelen.’ Ellen liet de baby op haar schoot op en neer wippen. Ze was na het lied meteen met hem beginnen spelen.

‘Ik vond het leuk om Jezus geschenken te geven’, zei Jack. Hij had nog steeds de speelgoedkroon op.

‘En jij dan, Rose?’

Rose spreidde haar armen uit. ‘Ik vond alles leuk!’ riep ze uit. ‘Maar vooral vond ik het fijn dat iedereen hier was voor Jezus. Want daar gaat het met Kerstmis allemaal om.’ ●

De auteur woont in Texas (VS).

Wie kun jij uitnodigen om de geboorte van Jezus dit jaar met jou te vieren?
