



Door de Heer geroepen

Hedendaagse zendingen hebben net als Jared Carter en Stephen Burnett (zie Leer en Verbonden 79 en 80) de bevestiging nodig dat ze door de Heer geroepen zijn.

De zendingsoproep van duizenden zendingen is vanwege het coronavirus gewijzigd. Curtis en Ramona Miller zijn vanwege het virus bijvoorbeeld aan een ander zendingsgebied toegewezen. Zij getuigen: 'We hebben een sterk getuigenis dat onze bereidheid om te dienen belangrijker is dan waar we dienen. Als we ons leven in de handen van de Heiland leggen, maakt Hij ons geschikt voor dit werk.'

JARED CARTER (1801–1849)



- Gedoopt door Hyrum Smith in 1831 in Colesville (New York, VS).



- Predikte in 1831 en 1832 in Ohio, Pennsylvania, New York en Vermont.



- Ging naar Hiram (Ohio) om Joseph Smith te vragen wat de wil van de Heer voor hem was.

- Joseph Smith ontving een openbaring waarin Jared Carter de opdracht kreeg om weer in de oostelijke Verenigde Staten te gaan prediken (zie Leer en Verbonden 79).



STEPHEN BURNETT (1813–1885)

- Gedoopt door John Murdock in 1830 in Warrensville (Ohio, VS).

- Op 17-jarige leeftijd tot hogepriester geordend.

- Aangewezen om samen met Eden Smith te gaan prediken (zie Leer en Verbonden 80:2), maar Eden werd ziek.



- Begon zijn zending in plaats daarvan met Edens vader, John Smith.



CURTIS EN RAMONA MILLER

- De Millers keken op de website van de kerk naar opties voor zendingen op leeftijd. Ze kozen acht mogelijke bestemmingen uit – voornamelijk in Polynesië en Europa.

- Ze kregen hun oproep naar de Democratische Republiek Congo.



Democratische
Republiek Congo

- Ze moesten Frans leren.

- Na drie en een halve maand in Afrika werden de Millers vanwege COVID-19 naar Georgia (VS) overgeplaatst.



Georgia