

Başkan
Thomas S. Monson



Kanatlarında Gri Benek Olan Kanaryalar

60 yıl kadar önce, genç bir gözetmen olarak hizmet verirken, Kathleen McKee, mahallemizdeki bir dul, dünyaya gözlerini kapadı. Bıraktığı şeylerin arasında üç tane kanarya vardı. İki tanesinin rengi sapsarıydı, bunları arkadaşlarına bırakmıştı. Üçüncüsü Billie'nin sarı rengi ise kanatlarındaki gri benekler yüzünden lekeli gözüküyordu. Kız kardeş McKee bana şöyle bir not bırakmıştı: “Bu kuş sizin evinizde kalabilir mi? Çok güzel bir kuş değil, ama ondan daha iyi öten bir kuş yok.”

Kız kardeş McKee kanatlarında gri benekler olan kendi sarı kanaryasına benziyordu. Güzel değildi, özgüveni azdı ve çocuğu olmamıştı. Yine de onun söylediği şarkılar başkalarına sıkıntılarına seve seve katlanmalarına ve görevlerini başarıyla yerine getirmelerine yardımcı oluyordu.

Dünya kanatlarında gri benekler olan sarı kanaryalarla doludur. Maalesef bu değerli kişilerden sadece birkaçı şarkı söylemesini öğrenmiştir. Bazıları kendilerinin kim olduğunu, ne olabileceklerini ya da ne olmak istediklerini bile bilmeyen gençlerdir; tek istedikleri bir kimse olmaktır. Diğerleri ise zamanla çökmüşler, kaygıları altında ezilip gitmekte ya da kuşku

doludurlar—kapasitelerinin çok daha altında bir yaşam sürmektedirler.

Güzel bir şekilde yaşamak için, sıkıntıları cesur bir şekilde, hayal kırıklıklarını neşeyle, zaferleri alçakgönüllülükle karşılama kapasitesi geliştirmeliyiz. “Bu hedeflere nasıl ulaşabiliriz?” diye sorabilirsiniz. Cevabım: “Gerçekten kim olduğumuza dair doğru bir bakış açısı bularak!” Bizler yaşayan Tanrı'nın oğulları ve kızlarıyız, O'nun suretinde yaratıldık. Bunu bir düşünün: *Tanrı'nın suretinde yaratıldık*. Yepyeni derin bir güç ve kuvvet hissi yaşamadan bu inancı içtenlikle sürdüremeyiz.

Bugünkü dünyamızda, ahlaki karakterler çoğu kez güzellik ve çekiciliğin yanında ikinci sırada yer almaktadır. Ancak Rab'bin uzun süre önce Peygamber Samuel'e verdiği öğüt şöyle yankılanır: “Çünkü Rab insanın gördüğü gibi görmez; insan dış görünüşe, Rab ise yüreğe bakar” (1 Samuel 16:7).

Kurtarıcı imanlı birisini bulmak istediği zaman, o kişiyi sinagoglara düzenli gelen, kendini başkalarından üstün gören bir kalabalığın arasından seçmedi. Bilakis, onu Kefarnahum'daki balıkçıların arasından çağırıldı. Kuşku, eğitimsiz, düşünmeden hareket eden Simun, iman dolu Havari Petrus oldu. Kanatlarında gri benekler

olan sarı bir kanarya, Büyük Ustamızın tam güvenini ve daimi sevgisini kazandı.

Kurtarıcımız hevesli ve güçlü bir misyoner seçeceği zaman, bu kişiyi Kendisini savunanların arasında değil, tersine Kendi düşmanları arasında buldu. Zalim Saul, misyoner Pavlus oldu.

Fidyeye ile Kurtarıcımız kusursuzluğa giden yolu öğretmek için kusurlu insanları seçti. O zaman öyle yapmıştı. Şimdi de aynı şeyi yapıyor—kanatlarında gri benekler olan sarı kanaryaları seçiyor. Seni ve beni aşağıda burada Kendisine hizmet etmeye çağırıyor. Ona tamamen bağlanmalıyız. Eğer verdiğimiz mücadelede bocalarsak, şöyle yalvaralım: “Yeniden mücadele edebilmemiz için bizi karanlıktan çıkar, bize yol göster, bize rehberlik et, insanlığın büyük Yaratıcısı.”¹

Dua ediyorum ki fakirlerle, mağdurlarla, ezilenlerle ve acı çekenlerle zamanını geçiren bu Celileli Adam’ın sergilediği örneği izleriz. Dilerim, bunu yaparken yüreğimizden gerçek şarkıları söyleriz.

NOT

1. “Fight Song,” Yonkers High School.

BU MESAJI ÖĞRETMEK İÇİN FİKİRLER

Ders verirken . . . , öğrencileri belli şeyleri aramaya ve dinlemeye teşvik etmek çoğu zaman olumlu sonuçlar verir” (*Teaching, No Greater Call* [1999], 55). Başkan Monson’un mesajını anlamalarına yardımcı olmak için, bu mesajı ailece okuduktan sonra, aile üyelerinden öğrendiklerini paylaşmaya hazır olmalarını rica etmeyi düşünebilirsiniz. Onları bu makalede önemli olduğunu düşündükleri noktaları paylaşmaya davet edin. Başkan Monson’un mesajı hakkında tanıklığınızı sunarak dersi bitirin.

Tanrı’nın peygamberleri aracılığı ile verilen Tanrı’nın sözü, öğrettiğimiz insanların hayatında güçlü bir etki bırakabilir (bkz. *Teaching, No Greater Call*, 50). Başkan Monson Tanrı’nın çocukları olduğumuzu bilmenin insanlara güç ve kuvvet verdiğini bildirmiştir. Bu makaleyi okuduktan sonra, aileden ne tür şeylerin kim olduklarını hatırlamaya yardımcı olduğunu paylaşmalarını rica edin.

GENÇLER

Gerçek Güzellik Nedir?

Başkan Monson bu mesajında şöyle diyor: “Bugünkü dünyamızda, ahlaki karakterler çoğu kez güzelliğin ve çekiciliğin yanında ikinci sırada yer almaktadır.” Genç bayanlar kim oldukları ve kim olabilecekleri ile ilgili imajları konusunda bir mücadele verebilirler. Yetmişlerden Yaşlı Lynn G. Robbins’in gerçek güzellik hakkındaki şu düşüncelerini dikkate alalım:

- Yüzü hem mutluluk hem de erdemle parlayan bir genç bayanın iç güzelliği yüzünde görülür.
- Erdemli bir gülümseme tamamen doğal bir şekilde neşe saçtığı için gerçekten güzeldir. Bu gerçek güzellik boya gibi sürülemez, ama Tanrı’dan gelen bir armağandır.
- Edep iç güzelliğin dış belirtisi ve önkoşuludur.
- Dış görünüşünüz ile ilgili bir hayal kırıklığı yaşıyorsanız, kendinizi sizi sevenlerin gözlerinden görmek yararlı olacaktır. Bizi sevenlerin gördüğü gizli güzellik kişisel gelişmemiz için bir ayna olabilir.
- Erdemli bir kadının evlenmek istediği bir erkek, doğal [dünyevi] insanın gördüğü gibi “görmez” (bkz 1 Samuel 16:7). O erkek onun temiz ve neşe saçan yüreğinden yayılan gerçek güzelliğe kapılacaktır. Aynı şey erdemli genç bir erkekle evlenmeyi düşünen genç bayanlar için de doğrudur.
- Cennetteki Babamız bütün çocuklarının doğru olan şeyleri seçmesini ümit eder; sürekli bir mutluluğa ve iç güzelliğe ulaşmanın tek yolu budur.
- Rab’bin önünde rekabet yoktur. Herkesin Tanrı’nın görünüşünü kendi yüzlerinde görebilme ayrıcalığı eşittir (bkz. Alma 5:19). Bundan daha iyi bir güzellik yoktur.

Bu mesajın tamamını Lynn G. Robbins’in, “True Beauty” adlı makalesinde, *New Era*, dergisinin Kasım 2008, 30 sayısında bulabilirsiniz. Genç erkekler bu tür öğütleri Errol S. Phippen’in, “Ugly Duckling or Majestic Swan? It’s Up to You” makalesinde, *Liyahona*, dergisinin Ekim 2009, 36 sayısında bulabilirler.

ÇOCUKLAR

En Tatlı Şarkınızı Söyleyin

Başkan Monson Kızkardeş McKee'nin üç kanaryasından bahsetti. İkisinin rengi sapsarıydı. Kusursuz görünüyorlardı! Üçüncüsü kusurluydu, çünkü kanatlarında gri benekler vardı. Kızkardeş McKee bu kuşu sevmiştii, çünkü çok tatlı şarkı söylüyordu.

Bazı insanlar başkaları kadar güzel ya da akıllı olmadıklarını düşünürler. Ne var ki Rab'bin gözünde herkes kıymetlidir. Tanrı'ya sadık kalarak cesur olabiliriz

ve başkalarına hizmet etmek amacıyla yeteneklerimizi kullanabiliriz. O zaman kanatlarında gri benekler olan sarı kanarya gibi oluruz. Mükemmel değiliz, ama en tatlı şarkımızı söyleriz!

Rab için en tatlı şarkınızı söyleyebileceğiniz üç yolu yazın.

Rab için en tatlı şarkımı şunları yaparak söyleyebilirim:

1. _____
2. _____
3. _____

Rab'bin Sofrası Sayesinde Antlaşmalarımızı Yenilemek



Bu kutsal yazıları ve alıntılarını öğretin ya da, gerekirse, ziyaret ettiğiniz kız kardeşleri

kutsayacak başka bir ilkeyi öğretin. Öğretiye ilişkin tanıklığımızı sunun. Ziyaret ettiğiniz kişileri ne hissettiklerini ve öğrendiklerini paylaşmaya davet edin.

İsa Mesih Rab'bin Sofrası'nı Başlattı

“İsa eline ekmeğe aldı, şükredip ekmeği böldü ve Havarilerine verdi. ‘Alın, yiyin’ dedi (Matta 26:26). ‘Bu sizin uğrunuzda feda edilen bedendir. Beni anmak için böyle yapın’ dedi’ (Luka 22:19). Aynı şekilde, geleneklere göre içine su katılmış, şarap kasesini eline aldı, şükredip etrafında toplananlara verdi: ‘Bu kase kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır,’ ‘günahların bağışlanması için . . . akıtılan antlaşma kanıdır.’ ‘Beni anmak için böyle yapın’ dedi. . . .

“Getsemani ve Golgota arife gecesinde o üst kattaki odada yaşananlardan beri, vaatin çocukları bu daha yeni, yüce, kutsal ve kişisel yolda Mesih'in kurban oluşunu hatırlamak üzere antlaşma altında toplanmışlardır.”¹

Oniki Havariler Kurulu'ndan Yaşlı Jeffrey R. Holland.

Rab'bin Sofrası Sayesinde Vaftiz Antlaşmalarımızı Yenileriz

“Vaftiz olduğumuzda, İsa Mesih'in kutsal adını üzerimize

alırız. Onun adını üzerimize almak bu hayatta yaşayacağımız en önemli tecrübelerden biridir. . . .

“Her hafta Rab'bin sofrası toplantısında, vaftiz antlaşmamızı yenilerken Kurtarıcımızın kefaret amacıyla kurban oluşunu hatırlayacağımıza söz veriyoruz. Kurtarıcının yaptığı şeyleri yapacağımıza dair—Baba'ya itaat edip her zaman O'nun emirlerini tutacağımıza söz veriyoruz. Buna karşılık bize verilen nimet ise O'nun Ruhunun her zaman yanımızda olacağıdır.”²

Oniki Havariler Kurulu'ndan Yaşlı Elder Robert D. Hales.

“Vaftiz gününde 8 yaşına basan bir kızın yanındaydım. O gün bittikten sonra, kendine duyduğu güvenle, ‘Vaftizimden bu yana tam bir gün geçti, henüz bir günah işlemedim’ dedi. Ama onun kusursuz günü sonsuza dek sürmedi; eminim bizim öğrendiğimiz gibi, o da şu ana kadar öğrenmiştir ki, ne kadar çok denersek deneyelim, her kötü durumdan, her yanlış seçimden kaçınmak her zaman mümkün değildir. . . .

“ . . . Gerçekten değişmek istediğimizde bunu kendi başımıza yapmamız mümkün değildir. Bizim kararlılığımız ve iyi niyetimiz yeterli değildir. Hatalar yaptığımızda ya da kötü seçimlerde bulunduğumuzda,

ZİYARETÇİ ÖĞRETMENLER İÇİN YARDIMLAR

Bir kız kardeşi ve ailesini tanımaya başladığınızda, ona Rab'bin sofrasına katılarak antlaşmalarını yenilemesine yardımcı olabilmeyi yollarını arayın. Eğer Rab'bin sofrası toplantılarına katılmıyorsa, onu katılmaya davet edebilirsiniz ya da bunu yapabilmeyi için ona (ulaşım, çocuklarla ilgilenme, yanında oturacak bir arkadaşının olması ve buna benzer konularda) yardımcı olmayı teklif edebilirsiniz?

KİŞİSEL HAZIRLIK

Luka 22:19–20

1. Korintliler 11:23–28

3. Nefi 18:1–12

doğru yola geri dönmek için Kurtarıcımızın yardımını almamız gerekir. Her hafta Rab'bin sofrasına iştirak ederek, O'nun bizi değiştirme gücüne inancımızı gösteririz. Günahlarımızı itiraf eder ve onları bırakacağımıza dair söz veriyoruz.”³

Yardımlaşma Cemiyeti genel başkanı Julie B. Beck.

NOTLAR

1. Jeffrey R. Holland, “This Do in Remembrance of Me,” *Ensign*, Kasım 1995, 67.
2. Robert D. Hales, “The Covenant of Baptism: To Be in the Kingdom and of the Kingdom,” *Liahona*, Ocak 2001, 8.
3. Julie B. Beck, “Remembering, Repenting, and Changing,” *Liahona*, Mayıs 2007, 110–11.

© 2010 Intellectual Reserve, Inc. Her hakkı saklıdır. Almanya'da basılmıştır. İngilizce onayı: 6/09. Tercüme onayı: 6/09. *Visiting Teaching Message, Haziran 2010* sayısının tercümesidir. Turkish. 09366 186